

## INFORMATION OCH BOKNINGAR

Telefon: 0382-250 33

Vi träffas säkrast under vår telefontid dagligen 9.30-10.30

[www.hjelmserydsstiftelsen.nu](http://www.hjelmserydsstiftelsen.nu), [info@hjelmserydsstiftelsen.nu](mailto:info@hjelmserydsstiftelsen.nu)

Hjelmserydsstiftelsen, 576 94 Stockaryd

Bankgiro 425-5527

*Verksamheten beror av bönen och gudstjänsten,  
och av varje stor som liten gåva.*



# Hjelmseryds- stiftelsen

**Rundbrev 4  
2020**



*Bereden väg för Herren! Berg sjunken, djup stå upp!  
Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp.  
Rättfärdighetens furste, av Davids hus den störste.  
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.*

Sv. psalm: 103:1

Än en gång har vi, som förunnats nåden att fira gudstjänst i denna tid, fått sjunga de välkända och älskade adventspsalterna. Vi får på nytt möta Rättfärdighetens furste som vår Frälsare. Det vi firar under julen är inget mindre än att det gudomliga och mänskliga har förenats i det barn som Maria föder i stallet i Betlehem. Det är inget symboliskt språk som Matteus och Lukas använder. De beskriver den verklighet som är en förutsättning för att vår synd och skuld ska försonas. Ingen människa kan betala lösepenningen för att bli löst från syndens konsekvenser och få del av det eviga livet – det kan bara Gud. Men det måste dock vara en människa som betalar lösepenningen. Därför måste Guds Son också bli människoson.

Vi får glädjas över Guds oerhörda kärlek, i det att Han utgav sin Son för att vi ska kunna leva tillsammans med Honom i evigheters evighet. Detta är det förunderliga som vi nu på nytt får påminnas om när vi ska fira jul. Evangelisterna är tydliga med vad som verkligen skedde – Gud blev människa. Detta är det stora mysteriet som vi får falla ner inför i tystnad och tillbedjan.

*En välsignad Jesu födelses fest!*

***Bertil Olsson***, *Föreståndare*

## **Från husfolket**

Kära vänner,

Vi vill önska en välsignad Kristi födelses fest även om den ser ut att bli annorlunda i år, för många oss. Men Kristus kommer alltid när vi ber, varje tidebön har sin nyans. Paradoxalt nog blir det fler julgudstjänster här än vi någonsin haft då vi åtminstone firar dubbla högmässor i dagarna tre. Evangelieboken ger dig alla läsningarna. Vi bjuder inte in till julfirande men julfirare som kommer samlas till måltid.

Var och en som önskar komma hit för att dela daglig bön och gudstjänst är välkommen. Vi ordnar så att måltiderna passar dig och husfolket. Vi saknar förstås sällskapen och ser fram emot när alla kan komma tillsammans.

Vi vill särskilt tacka för gåvor och förböner denna besvärliga tid, vi har känt av det stödet, det betyder mycket. Den som önskar komma för en tid och göra en insats är som alltid välkommen. Vi försöker spara på alla extra utgifter. Det är Kristus som är vår rikedom och vårt kapital och vad han har gjort och gör för oss, för dig och mig. Minns Hieronymus julbön!

Mvh husfolket

## **Vårens program**

Som det ser ut nu har vi svårt att planera några inbjudningar till kurser, retreatar med mera. Vi vet inte när det blir möjligt för sådana aktiviteter igen. Håll utkik på vår hemsida när restriktionerna lättar. Vi fortsätter att fira gudstjänster (två högmässor varje söndag, så länge gränsen på 8 personer gäller). Enskilda gäster är också välkomna.