


Grip du mig helige Ande

A photograph of a desert landscape. In the foreground, a large, bushy green tree stands on a rocky, sandy ground. The background features rugged, brown mountains under a sky with scattered white clouds and a patch of blue. The overall scene is arid and rocky.

3-6 juli 2025

Varmt välkomna till BIBELDAGAR på Hjelmserödsstiftelsen för samvaro och bibeltexter och tankar kring växandet i Guds rike med värdparet Erik Zethelius, präst och Elisabeth Zethelius Palm, kyrkomusiker.

” - Grip mig du Helige Ande” är temat. Här följer två kommentarer.

- Grip mig du Helige Ande! Det är ett övergripande tema för våra dagar. Det spännande med Anden är att Han är mer än en kraft utan är en person. Bibeln säger ju att man kan bedröva den Helige Ande. Det kristna livet är ju en skola där vi får lära oss att förstå och att lära känna Honom. Det finns så många röster i vår tid att vi måste – som Bibeln säger – skilja mellan andarna. Den Helige Ande vill göra så mycket i våra liv och kallas därför Hjälparen. Han vill leda oss i våra beslut så att vi hamnar rätt. Ibland uppmuntrar Han oss, men Han kan också varna oss. Anden vill få oss till att ha Kristus som centrum i våra liv. Den obetalbara gåvan Han vill ge oss är frid i hjärtat. Bibeln säger ju att Kristi frid ska regera i våra hjärtan. Låt våra dagar bli ett tillfälle att tillsammans utforska vad den Helige Ande kan betyda i våra liv.

Jag tror att i vår kristenhet i Sverige behövs betonas att det kristna livet handlar om mycket mer än om en viss livsstil och symboler. Då känns allt i livet viktigt, även det som syns som litet och obetydligt. Att leva med den Helige Ande är att vara uppmärksam på livets detaljer. Och alla kristna från ärkebiskopen till en vanlig kyrkokristen har samma tillgång till Anden. Det är också spännande att i Bibeln se hur olika Anden manifesteras. På Pingstdagen var det dramatik och tungor av eld, men Elia fick möta Anden som en stilla susning. Det visar hur mångfacetterat ett liv med Anden är. I Joh 3:8 står det att den som är född av Anden är som vinden, du kan inte säga varifrån den kommer och vart den far. Detta gör att ett kristet liv blir spännande, färgstarkt och oförutsägbart.

Välkomna! Mvh Erik och Elisabeth

Resa hit går smidigast med tåg till Stockaryd, se www.sj.se eller ring 0771 75 75 75. Vårdarna möter upp.

Kostnad: 2.800 exkl linne.

Anmälan till Hjelmserysdstiftelsen, 576 94 Stockaryd, senast 25/6.

Telefontid var dag kl 9.30-10.30 eller maila: info@hjelmserysdstiftelsen.nu

Dagordning.

Torsdag 3/7

Ankomst, inkvartering och eftermiddagskaffe från kl 16.

Kvällsmässa kl 18. Anders Duvlund. Kvällsmat.

Kl 19-20 Bibelförklaring m samtal och sång.

Aftonbön kl 20.30

Fredag – lördag 4-5/7

Morgonmässa kl 8.30. Erik Zethelius. Frukost.

Kl 10-11 Bibelförklaring m samtal och sång.

Middagsbön kl 12.30. Middag kl 13.

Eftermiddagskaffe.

Kl 16-17 Bibelförklaring m samtal och sång.

Kvällsmat kl 18.30

Psalm/förböns gudstjänst fre/lördag kl 19.

Aftonbön kl 20.30.

Söndag 6/7 Högmässa kl 11. Kyrkkaffe med sammanfattning!

Anders Duvlund celebrerar, Erik Zethelius predikar.

Söndagsmiddag.

Inbjudan vid måltiderna till bibelförklaring, promenad och samvaro.

Mvh Anders Duvlund gårdskaplan i samband med dagarna.